

Lieber Bruder Peter!

Da ich weiss, mit wie herzlichem Anteil du die Entwicklung meines Heiligenbildes verfolgst, erlaube ich mir, dir beiliegend diese von einem Neuseeländer hergestellte Photographie zu überreichen. Nimm ferner freundlich als Kommentar zu diesem Bilde die folgende Lese Frucht aus einer holländischen Zeitschrift entgegen, welche über die Aussprüche eines ungarischen Theologen u.a. folgende Mitteilungen macht:

" Karl Barth is een profetische natuur, bezielde met een hartstochtelijke waarheidsliefde.

Evenwel heeft hij niet de minste pretentie van op te treden met een afgewerkt systeem.

Toch mag hij niet zwijgen. Trouwens Barth spreekt niet. De Geest spreekt door hem. En wat de Geest spreekt, moet Barth doorgeven, opdat ook de anderen daar winst mee doen en met hem mogen medewerken aan den arbeid.....

Barth is een bescheiden figuur, vol zelfverloochening, die men niet beter karakteriseeren kan dan met het Bijbelsch tafereel van de voetwassing.....

Barth's theologie is niet geboren uit het hoofd, maar uit het hart. Het is niet de theologie van de leer maar van het leven....

Niet als een jager, een vischer, een demagoog, een schildwacht of een weerhaan, maar hij waakt...als een landman, die goed zaad in zijnen akker heeft gezaaid.

Mit herzlichem Gruss
dein

Karl